

Belgique – Province de Namur

België – Provincie Namen

Bouvignes

Op een uitloper op de linkeroever van de Maas, ongeveer 2km stroomafwaarts van Dinant, rijzen de ruïnes van het fort van Crèvecoeur uit boven Bouvignes.

Dit fort, gebouwd in de 11^e eeuw door Godfried, graaf van Namen, wordt in 1176 ommuurd door Hendrik de Blinde van Luxemburg. Omstreeks 1321, tijdens het beleg door de troepen van Adolf II van der Mark, prins-bisschop van Luik, wordt een vierkante slottoren van 10 meter op 10 gebouwd. Binnen de muren van 3 meter dik ligt een waterput. Na grote werkzaamheden in 1388 leeft het fort tot 1430 in vrede. De stad Bouvignes wordt opnieuw belegerd door de Luikenaars en versterkt de verdediging van Crèvecoeur, door onderaan de slottoren een massieve halfronde toren te bouwen waar zeven kanonnen uitsteken. Het versterkte geheel heeft nog altijd een onregelmatig grondplan, uiteraard gebouwd op basis van de vorm van het terrein. Vanuit de lucht bekeken heeft de vestiging ruwweg de vorm van ... een schoen! In die tijd omvat het verdedigingssysteem van het fort ook grachten en bastions die nu verdwenen zijn.

Het fort raakt in onbruik in 1554 tijdens de plundering van Bouvignes door de troepen van de Franse koning Hendrik II, die dan in oorlog is met Karel V. Enkele jaren later, tussen 1567 en 1580, wordt het kasteel wel nog gerestaureerd.

De ruïnes van Crèvecoeur zijn een symbool geworden van het heroïsch verzet van de inwoners van Bouvignes door de eeuwen heen. Sinds 1850 worden hier opgravingen en restauratiewerken uitgevoerd. De huidige aanblik van de ruïnes is te danken aan de restauraties in de jaren 1950-1951.

Tijdens het beleg van 1554 blijkt dat drie officiers die een heroïsche strijd leveren met ... hun vrouw uiteindelijk toch sterven. Na het overlijden van hun man klimmen de drie vrouwen, die niet in handen willen vallen van de barbaarse soldaten, naar het platform van de hoogste toren en werpen zich in de Maas! Zo ontstaat de legende van de drie vrouwen van Crèvecoeur.



Ruïnes van Crèvecoeur

Vrij te bezoeken.
Aangegeven op diverse gps-routes: zie www.tourismegps.be
Bezoek het Maison du Patrimoine Médiéval Mosan, op de Place de Bouvignes, in de oude middeleeuwse stad, onder aan de ruïnes.
Niet toegankelijk voor mindervaliden.
Geen parking.
Onbeveiligde site.

