

# Belgique – Province de Namur

België – Provincie Namen

## Yvoir

De geschiedenis van het kasteel van Poilvache in Yvoir, 5km ten noorden van Dinant, gaat minstens terug tot de 12<sup>e</sup> eeuw. Het komt beurtelings in handen van de graven van Namen, de graven van Luxemburg, Filips de Goede, de vorsten van de Nederlanden en Jozef II die het verkoopt aan een particulier. Na een hele reeks eigenaars wordt het kasteel in 1968 gekocht door de Belgische staat.

Dit fort met een oppervlakte van 2,5 hectare – het grootste kasteel in de hele streek – beleeft gouden tijden van de 12<sup>e</sup> tot de 15<sup>e</sup> eeuw en is het administratief centrum van een provoostambt met 58 leengoederen. Het is zelfs de hoofdzetel van een 'munt', in 1298 werken hier 22 munters en arbeiders.

De plek om het kasteel te bouwen, wordt heel zorgvuldig uitgekozen: elke aanval vanuit het westen wordt onmogelijk gemaakt door de klif. In het noorden en zuiden is het terrein zo steil dat elke aanval gedoemd is om te mislukken. De iets kwetsbaardere oostzijde wordt beschermd door een gracht uitgehold in de rotsen. Ondanks deze sterke verdediging wordt het kasteel van Poilvache opgegeven in 1430 na de vernieling door een leger van inwoners van Dinant en Hoei gesteund door de troepen van de prins-bisschop van Luik. Zoals zo vaak gebeurt, gaan de mensen in de streek de stenen van de

overblijfselen gebruiken om huizen te bouwen ...

De naam 'Poilvache' zou te danken zijn aan een list van de inwoners van Dinant tijdens de belegering van het kasteel, ingenomen door de Luxemburgers: ze offeren vee op om zich in de dierenhuiden te hullen en zo in het kasteel binnen te dringen!

Waar of niet, de ruïnes bestaan uit drie duidelijk te onderscheiden delen: het kasteel, het neerhof en de 'stad' Poilvache.

Het kasteel wordt beschermd door een eerste verdedigingsgracht en een ophaalbrug en bestaat uit een grote zaal in de zuidoostelijke hoek, diverse kamers en kelders aangebouwd tegen de courtines en een hof met in het midden een put van 54,5 meter diep. De courtines van het kasteel worden geflankeerd door minstens vijf torens tijdens een tweede bouwphase.

**IN 1226 WORDT HET KASTEEL VAN POILVACHE, DAN IN PERFECTE STAAT, WELLICHT ALS HUWELIJKSCADEAU GESCHONKEN AAN WALRAM VAN MONSCHAU, ZOON VAN ERMESINDE VAN NAMEN, EN ZIJN VROUW ISABELLE VAN BAR, DOCHTER VAN DE GRAAF VAN LUXEMBURG.**



### Ruïnes van Poilvache

Bezoek van 45 min.

03.04 > 31.10: WE - 01.07 > 31.08:

elke dag – 10.30 > 18.00 uur

Aangegeven op diverse gps-routes: zie [www.tourismegps.be](http://www.tourismegps.be)

Niet toegankelijk voor mindervaliden.

Parking.

Beveiligde site.

