

# Belgique – Province de Namur

België – Provincie Namen

## Freÿr



Na aanpassingen in de 17<sup>e</sup>, 18<sup>e</sup> en 19<sup>e</sup> eeuw krijgt het dan uiteindelijk zijn huidige elegante aanblik. De U-vormige woning wordt gekenmerkt door een sterke samenhang. Binnen zijn er onder meer een mooie kapel met glas-in-loodramen (1551) te bewonderen en een groot voorportaal, prachtig versierd met stucwerk beschilderd met wapenschilden, guirlandes en mooie schilderijen.

De beroemde tuinen – niet later aangelegd dan begin 18<sup>e</sup> eeuw en daarna volledig heraangelegd omstreeks 1760 – hebben een dubbel perspectief: van noord naar zuid dat, parallel met de Maas, de noordelijke tuinen en het kasteel doorkruist om dan uit te komen in de zuidelijke tuinen en, in de noordelijke tuinen, het perspectief van west naar oost dat vertrekt aan het paviljoen Frédéric Salle om uit te komen aan de Maas.

De tuinen van Freÿr zijn opmerkelijk goed bewaard gebleven hoewel ze in 1860 door de spoorweg in twee gesplitst worden. De tuinen zijn een unieke getuigenis in onze streken van de tuinkunst uit de 18<sup>e</sup> eeuw. De eenheid en kwaliteit van de natuurlijke omgeving rechtvaardigen dat de tuinen op de werelderfgoedlijst van de UNESCO staan en algemeen erkend worden omwille van het uitzonderlijke karakter van het geheel, gevormd door het kasteel, de tuinen en de omliggende terreinen.

Op de linkeroever van de Maas, op enkele kilometers van Dinant, liggen het kasteel en de prachtige tuinen van Freÿr.

Na de vernieling van het eerste kasteel wordt dit rond het einde van de 14<sup>e</sup> eeuw heropgebouwd door Jean d'Orjo die dit kocht in 1378. Sindsdien komt het kasteel van Freÿr met elke erfenis in handen van de familie Beaufort Spontin (1410), Laubespain (1836) en Bonaert (1941).

In 1571 wordt het kasteel een tweede keer heropgebouwd, dit keer in de Maaslandse renaissancestijl.

### Kasteel en tuinen van Freÿr

Bezoek: 90' (met smartphone en borden)

Rondleiding: op aanvraag, met supplement.

04>11: WE + feestdagen  
07>08: dinsdag > zondag  
11>04: gesloten  
Op maandagen gesloten, behalve feestdagen.  
Openingstijden: 11u - 17u

Deels toegankelijk voor mindervaliden  
Parking  
Beveiligde site

**IN 17e eeuw vervult Freÿr een diplomatieke rol: op 25 oktober 1675 ondertekenen de vertegenwoordigers van Lodewijk XIV en de koning van Spanje Karel II het Handelsverdrag 'van Freÿr' dat de handelsstromen tussen Frankrijk en de Nederlanden terug op gang brengt en organiseert.**

